

Børnegården Vester Nebel



En pjece om inklusion og forældreansvar

**Et godt sted at være,
Er et godt sted at lære**



Kære Forældre i Børnegården Vester Nebel

Vi er helt afgørende for vores børns trivsel, men medarbejderne arbejder også for, at vi sammen kan gøre dette til virkelighed for vores børn.

Forældrebestyrelsen har udarbejdet denne pjece, som skal skærpe vores opmærksomhed på, hvordan vi som forældre kan bidrage til vores børns trivsel gennem inklusion.

Vi håber, I som forældre er nysgerrige, vil tage godt imod vores forslag og sammen bidrage positivt til fællesskabet.

Med venlig hilsen,

Forældrebestyrelsen, 2016

“Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab”

Inklusion handler dybest set om at anerkende, at **alle** mennesker er forskellige – og om at forstå og værdsætte forskelligheden, som en styrke.

Alle børn og unge har brug for at være en aktiv del af et socialt fællesskab i deres dagtilbud. Derfor forsøger vi at skabe forskellige former for fællesskaber for læring og udvikling i hverdagen, som børnene har mulighed for at indgå i.

Alle børn og unge har brug for at blive set, så deres potentialer udnyttes bedst muligt. Derfor forsøger vi at skabe optimale læringsbetingelser, hvor vil hele tiden har fokus på den enkeltes faglige, personlige og sociale udvikling.



“Sammen skaber vi fællesskabet”

Når vi sammen deltager aktivt i arrangementer, får du en bedre forståelse for dit barns samspil med andre børn, og dit barn vil ikke føle sig forbigået, når de andre børn snakker om det arrangement, de var til i Børnegården. I Børnegården Vester Nebel er det for eksempel de klassiske events som sommerfesten, legepladsdagen og julehygge, også kendt som juleamtam, med luciaoptog af Vikingerne.



“Små kopper har også ører”

Alt, hvad du siger og gør, er med til at forme dit barn. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre, opfører os som gode rollemodeller ved at:

- Tale pænt om andre børn og voksne i dit barns nærvær
- Sige godmorgen og goddag til de andre børn og voksne, og sig gerne deres navn, når du møder dem i Børnegården
- Tag gerne dit barns legekammerat med ud at vinke sammen med dit barn



“Fødselsdage for alle”

En dejlig dag for alle børn er deres fødselsdag - det skal selvfølgelig fejres! Vi fejrer gerne dagen enten her i Børnegården, hjemme hos jer eller måske et helt tredje sted. Hvis I holder fødselsdag udenfor Børnegården, så inviter **alle** børnene på dit barns stue, på denne måde føler ingen sig forbigået, når børnene snakker sammen om festen dagen efter i Børnegården.



“Venskaber i fritiden følger med i Børnegården om mandagen”

Lav legeaftaler med andre børn—og også gerne med nogle, som dit barn normalt ikke leger med. Så har dit barn skabt bedre sociale relationer og du har udvidet dit barns horisont, så det lettere hopper ind i lege med nye kammerater.

Du kan invitere dit barns legekammerats forældre på en kop kaffe, når de afleverer eller henter deres barn. Så får du også skabt en relation til forældrene og børnenes relationer styrkes samtidigt.

Husk at lave jeres kontakt oplysninger synlige på Aula for andre forældre, så de lettere kan kontakte jer.



